

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com
A. van der Meijden

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
J.A. Hobo
G. de Joode

DIAKENEN J.W. Boogert
A.J.W. Boote
R. van Zante

SCRIBA D. de Joode
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst
in het kerkelijk centrum

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Vorst en Zaligmaker

...verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker..

Handelingen 5: 31

Het Evangelie dat de wereld in moet, is het Evangelie van de Gekruisigde. Het kruis is hét teken van de menselijke afwijzing van God. Het klinkt door in de reactie van Petrus op de kritiek van de Joodse raad. Het Evangelie wordt in deze tekst wel spannend. Jezus is immers niet alleen de Gekruisigde, maar ook de Verheerlijkte. Hij is immers door de kracht van God, door Zijn rechterhand, hoogverheven. Eerst denk je dat Petrus zijn tegenstanders dreigt met de verheerlijkte Jezus. Hij noemt Hem echter Vorst en Zaligmaker. Een veelzeggende dubbele naam. "Vorst" is een Messiaanse titel. Het is een vorst die niets voor zichzelf neemt, maar tot zegen is voor anderen. Daar past de titel "Zaligmaker" bij. Als Vorst en Zaligmaker geeft Hij bekering en vergeving van zonden. Door Jezus, de Gekruisigde, leven wij; en als Vorst en Zaligmaker deelt Hij de genade uit. Dat doet Hij door Zijn Geest en 'Zijn getuigen': Petrus en allen die Hem gehoorzaam zijn.

Het is een tekst met een dubbele boodschap die onze relatie met Jezus op scherp zet. Hij veroordeelt en spreekt vrij. Aan de andere kant vraagt de tekst ons om Zijn getuige te zijn.

Hoe zit het met onze relatie met Hem en met ons getuige-zijn?

Lezen: Handelingen 5: 24 - 32

Uit: Bijbels dagboek "Een Hand vol Koren"

45e Jaargang, no. 1248, 28 maart 2022

KERKDIENTEN

Zondag 3 april 2022 Doopdienst

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom

18:30 uur: Ds. E. Groot Karsijn

gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk

1^e collecte: World Vision

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 10 april 2022

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom

18:30 uur: Ds. J. van der Meijden, Bergambacht

1^e collecte: Mensenkinderen

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Maandag 11 april t/m donderdag 14 april Stille week

19.30 uur Avondgebed

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom

1^e collecte: Open Doors

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en lied Zondagsschool

3 apr.: Johannes 19: 16b - 27 De Koning van de Joden aan het kruis
Lied 147: 1 en 2

10 apr.: Johannes: 19: 28 - 42 Jezus sterft en wordt begraven
Lied 147: 1 en 3

Kinderoppas:

3 apr: Miranda Pippel en Elin Hobo

10 apr: Leontien van Arkel

Schoonmaakrooster

4 t/m 8 april: Rika van Brakel en Lies de Bruijn

OMZIEN NAAR ELKAAR

Naomi de Fokkert (Lindenlaan) is gestart met een interne behandeling binnen de jeugdpsychiatrie van Karakter in Ede. We wensen haar in deze ongetwijfeld moeilijke periode heel veel sterkte toe. We bidden dat de behandeling gezegend mag worden, dat de uitkomsten positief zullen zijn. Dat God Naomi, maar ook haar ouders, broer en alle anderen die om haar heen staan mag omringen met zijn trouw en goedheid, hoe zwaar en moeilijk de weg soms ook is.

Wie Naomi een kaartje wil sturen kan dat doen via dit adres:
Lindenlaan 13, 4171 AC Herwijnen

Mw. Mattie Overheul-van Wijgerden (Nieuwe Steeg) werd voor de tweede keer in korte tijd geopereerd voor een aortaomleiding. Waarschijnlijk komt zij deze maandag, 28 maart, weer thuis, nadat ze bijna twee weken in het ziekenhuis verbleef. Het gevoel is dubbel, omdat de operatie wel is geslaagd maar ze nog erg zwak is en de nierfunctie slechts vijftig procent is. We hopen dat de weg omhoog nu toch ingeslagen mag worden en wensen haar toe: "Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet."

Dhr. Niek van Velzen (Waaldijk) kwam na een kleine ingreep weer thuis en we zijn God dankbaar dat er verder geen reden tot zorg is.

Mw. Tiny van Krieken-van Maaren verblijft na een operatie en verblijf in het ziekenhuis momenteel in het hospice in Leerdam (Lingesteynplantsoen, Leerdam). Naar omstandigheden maakt ze het redelijk. We wensen haar in deze dagen de Sjalom van Israëls God toe en Zijn nabijheid voor allen die om haar heen staan.

We denken aan gemeenteleden en dorpsgenoten die in de afgelopen weken een geliefde verloren, soms na een lange weg van lijden. In de gebeden bidden we om ontferming voor hen.

Ook denken we aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem



Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

Doop

Op D.V. zondag 3 april hopen we dat Daan de Lorijn ten doop gehouden kan worden. Hij is de zoon van Walter en Maria de Lorijn (Laarweg) en broertje van Thijs, Sanne en Lisa. Gezien de eerdere verwachtingen is het heel bijzonder als we dit kunnen beleven. Het gecompliceerde open ruggetje en zijn waterhoofd maken dat het spannend en ingewikkeld blijft, maar het gezin is erg blij voor de dagen die ze met elkaar kunnen beleven.

We hoeven zonder doop niet te twifelen aan Gods eeuwige verbond met jonge kinderen, maar wat is het wonderlijk wanneer het nu ook in het zichtbare teken en zegel van het sacrament getoond kan worden.

Geboorte

“Ik heb lang op jou gewacht en ik ben blij dat je mijn kleine lieve zusje bent”, staat ontroerend op het geboortekaartje van Belle. Zij werd geboren op 14 maart 2022 als zusje van Jade en dochter van Peter en Jojanneke van der Weerd (Molenkamp). Wat een zegen die gegeven is aan het gezin en allen die om hen heen staan. We wensen het gezin een leven omgeven door de liefde van God toe!



Dankbetuiging I

Een warmer afscheid van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Jannie Bok – van Arkel hadden we ons niet kunnen wensen. We willen u hartelijk danken voor al uw blijken van medeleven en overweldigende belangstelling.

Uw lieve reacties zijn niet alleen voor ons een grote steun, maar laten ons ook zien hoe belangrijk zij voor anderen was.

Appie Bok
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging II

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen die wij mochten ontvangen bij ons 60-jarig huwelijksjubileum. Mede hierdoor was het voor ons een onvergetelijke dag.

Cor en Anna de Joode.

Bloemengroet

De bloemengroet uit de gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:

- Marco van Zante (Seringenhof)
- Dhr. en Mevr. de Joode (Waaldijk) 60-jarig huwelijksjubileum
- Mevr. T. van Krieken (Raayweg)
- Dhr. W. Golverdingen (Lindenlaan)



Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06-20047902.



Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.



Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje



Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418-581505 of 06-14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06-20047902.

UIT DE GEMEENTE

Bijeenkomsten in de Stille Week

In Stille Week, de week van maandag 11 april hopen we van maandag tot en met donderdag iedere avond weer een avondgebed te houden. Aanvang steeds 19.30 uur, in de kerk. Het gaat om korte samenkomsten van bezinning op het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Naast orgelspel, gebed en zang staat de lezing van het lijdensevangelie centraal en is er stilte om het gelezen Woord te overdenken.

De bijeenkomsten worden in beeld uitgezonden via het YouTube-kanaal van de kerk (zie website hervormdherwijnen.nl) en via de kerkradio. Maar uiteraard hopen we u vooral ook te ontmoeten tijdens de bijeenkomsten in de kerk.

Vrijdagavond 15 april, Goede Vrijdag, is de gebruikelijke kerkdienst. Aanvang 19.30 uur, Ds. Roseboom hoopt daarin voor te gaan.

Follow Me (Next)

De laatste bijeenkomsten van dit seizoen alweer:

Follow Me (1^e en 2^e klassers): maandag 4 april om 19:15 uur. Op 11 april sluiten we aan bij de Stille Week-viering en verzorgen we zelf een bijdrage.

Follow Me (3^e en 4^e klassers): maandag 4 april om 20:20 uur en op 11 april sluiten we, als het qua tijd kan, aan bij de viering in de Stille Week.

Later in de lente sluiten we nog een keer in alle gezelligheid het jaar met de hele groep af.

Voor Follow Me Next (16+) bleek er nog een prachtige vragenpot in de kast van het kerkelijk centrum te staan, met allerhande vragen over geloven en leven. Daar zouden we nog avonden mee vooruit kunnen, wat is het belangrijk om juist op geloofsgebied met elkaar te spreken. We zien elkaar op zondag 3 april om 20:00 uur in de Tuinkamer voor de laatste reguliere ontmoeting. Later in de lente zien we elkaar nog, ter afsluiting, in de plaats waar niets boven gaat ☺.

Bijbelgesprekskring

Ook al de laatste keer van het seizoen, wel met een wijziging in datum ten opzichte van het vorige kerkblad. We komen namelijk niet bij elkaar op dinsdag 5 april, maar op D.V. dinsdag 19 april om 10:15 uur.

Thema, prachtig aansluitend bij Pasen: Eindelijk vrij (hoofdstuk 4, *Gaan op Gods Weg*).

Kring Groeien in Geloof

De laatste keer dat we gezamenlijk met deze kring bij elkaar komen is op D.V. dinsdag 19 april om 20:00 uur. Programma 5 uit *Durf Daniël te Zijn* is dit keer aan de beurt. In de Kerkappgroep komt de link naar de online-uitleg, die vrijblijvend vooraf bestudeerd kan worden.

Kring Ik geloof, geloof ik (?)

Welkom op 6 april om 20:00 uur in de studeerkamer van de pastorie voor de laatste bijeenkomst!

Opknopbeurt kerkelijk centrum

Het kan iedereen, die de laatste weken in het kerkelijk centrum is geweest, niet zijn ontgaan: er is sprake van een metamorfose. De wanden zijn licht geschilderd en ook de deuren zijn van een nieuwe kleur voorzien. In de eerste week van april komen ook de vloeren aan de beurt. De gangen, de keuken (tuinkamer) en de grote zaal krijgen tussen 4 en 6 april iets nieuws op de vloer, zowel qua kleur als materiaal. We zijn ervan overtuigd dat het kerkelijk centrum er verder van opknapt.

De aanpak van het kerkelijk centrum is mogelijk gemaakt door de extra inkomsten uit de Kringloop-Kas in het afgelopen jaar.

Op de galerij bij het orgel wordt nieuwe vloerbedekking gelegd. Dat is hard nodig, aangezien de vloerbedekking op een aantal plaatsen erg slecht aan het worden is. We zijn benieuwd naar de reacties.

KerkApp; hulp nodig?

Een groeiende groep gemeenteleden heeft de weg gevonden naar de KerkApp van Donkey Mobile. Aarzelt u nog? Probeer het gewoon eens, bevat het niet dan kunt u altijd weer uit de app gaan, dat is geen enkel punt. De informatie over de app is terug te vinden op www.hervormdherwijnen.nl

De gegevens van het A-team (het App-hulpteam):

apphulphervormdherwijnen@gmail.com

Bellen of een bericht sturen kan ook:

Leontien van Arkel, 06-48425158

Amanda de Bruin, 06-5323121

Gewone Catechismus

We zijn in de avonddiensten al een poosje onderweg met de *Gewone Catechismus*. Ik merk dat er nog steeds mensen zijn die denken dat het hier de Heidelbergse Catechismus (1563) betreft. Een stukje herhaling in het kerkblad kan daarom geen kwaad. De associatie van catechismus met Heidelberg is vanwege de bekendheid en status logisch. In feite is een catechismus echter een soort catechesemethode van vraag en antwoord, geschikt voor onderwijsdiensten. In de vijftiende en zestiende eeuw verschenen er tientallen van deze catechismi.



De in 2019 uitgegeven *Gewone Catechismus* is te zien als een actuele catechesemethode van vraag en antwoord, die meer ingaat op de thema's van deze tijd. Het is geschreven door samenwerkende theologen uit de Protestantse Kerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde kerken. Zoals jongstleden zondag over de Drie-Enige is de verhouding tot de Islam en binnenkort over de verhouding tussen geloof en wetenschap (evolutie).

Een aantal gemeenteleden heeft het boekje met vragen, antwoorden en toelichting aangeschaft, wellicht is het een goed idee om dat ook te doen. Een extra reden daarvoor kan zijn om de christelijke boekhandels in de regio te steunen, nadat ze veel inkomsten hebben gemist in coronatijd!

VERANTWOORDING

Collecten

6 mrt.	1 ^e collecte	€ 2.807,90	Noodhulp Oekraïne
	2 ^e collecte	€ 96,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 97,60	Pastoraat en prediking
9 mrt.	1 ^e collecte	€ 47,35	Woord & Daad
	2 ^e collecte	€ 44,60	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 890,70	Biddagcollecte
13 mrt.	1 ^e collecte	€ 89,95	Project 1027 (GZB)
	2 ^e collecte	€ 85,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 79,30	Pastoraat en prediking
20 mrt.	1 ^e collecte	€ 128,25	Wycliffe bijbelvertalers
	2 ^e collecte	€ 112,75	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 133,15	Pastoraat en prediking

Namens de diaconie hartelijk dank voor de ruimhartige giften ten behoeve van de noodhulp aan Oekraïners!

Giften

Per bank voor de collecte kerkrentmeesters € 20,00

Via:

Ds. Roseboom € 25,00 + € 40,00 voor de kerk, € 80,00 voor kerk / diaconie / uitgang / zending

Rianne de Fockert € 30,00 voor het kerkblad

Lenard van Maaren € 20,00 voor de kerk

Jilis van Kuilenburg € 5,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Collectes

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
- ◆ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).

voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

- ◆ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij de link en de QR-code:

<https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let daarbij wel op: een individuele transactie via de website kost 29 cent

ACTIVITEITEN

Rommelmart 2 april



Graag herinneren we iedereen aan de rommelmarkt, die we zaterdag 2 april hopen te houden. Twee jaar kon de rommelmarkt vanwege corona niet doorgaan, nu kunnen we elkaar eindelijk weer ontmoeten. De markt duurt **van 9.00 tot 13.00 uur** en heeft plaats op het terrein van de familie Van Ardendonk, Achterweg 57. Ook dit jaar is er weer genoeg te doen en te koop:

- ◆ *Rad van fortuin met mooie prijzen en superronde*
- ◆ *Meubels*
- ◆ *Boeken, cd's, dvd's*
- ◆ *Elektrische apparaten, lampen*
- ◆ *Huishoudelijke artikelen, aardewerk, bloempotten*
- ◆ *Antiek, curiosa, servies, glas, riet, tassen,*
- ◆ *Spiegels en schilderijen*
- ◆ *Speelgoed, spelletjes, knuffels etc.*

- ◆ *Gereedschap*
- ◆ *Gezellig terras met koffie / thee, frisdrank, cake*
- ◆ *Broodje hamburger*
- ◆ *Rookworsten*
- ◆ *Stroopwafels*
- ◆ *Vers fruit*

Tijdens de rommelmarkt is ook de Kringloop-Kas geopend, op de tijden van de rommelmarkt.

Graag tot ziens op 2 april!
De rommelmarktcommissie

Sluiting winterwerk

Op D.V. zaterdag 23 april is de jaarlijkse sluiting van het winterwerk gepland. Vanaf 15.00 uur kunt u zich verzamelen bij het kerkelijk centrum voor een heel leuk spel. Er zijn verschillende soorten talenten nodig binnen elk team, dus jong en oud kan elkaar goed aanvullen bij de opdrachten. Nieuwsgierig? Kom en doe gezellig mee! Tijdens en na het spel hopen we elkaar als gemeente op informele en gezellige wijze te ontmoeten.

Om mee te doen moet u zich opgeven via onderstaande strook.

Het middagprogramma wordt afgesloten met een BBQ. Geef je zo snel mogelijk op!

Vul onderstaande opgavestrook in en doe die in de doos die achter in de kerk staat. Bellen of mailen kan natuurlijk ook:
Marleen of Alex Ruitenburg, tel. 582439, email alexenmarleen@live.nl

⌘-----

Opgavestrookje afsluitmiddag/-avond (inleveren uiterlijk 17 april)

Ik neem deel aan de middagactiviteit en/of de
 maaltijd (s.v.p. onderdeel aankruisen)

en kom met ... volwassenen en ... kinderen (<12).

Naam:

Adres:

Telefoon: Mailadres:

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Kleding inzamelactie GAiN

Jouw kleding voor het goede doel!

Er is de laatste weken al heel veel winterkleding ingezameld voor Oekraïne. Misschien heb jij daar wel aan meegedaan? We zijn heel blij met wat er allemaal al gebracht is. Inmiddels is dit ook al onderweg of aangekomen op de plaatsen waar het heel hard nodig is. Bedankt daarvoor! Toch wagen we het om weer een inzameling te starten. Want er zijn nog heel veel meer plekken waar grote behoefte aan kleding is. Op zaterdag 23 april kun je zomer- en winterkleding, goede schoenen en beddengoed inleveren op de welbekende adressen in Haaften, Herwijnen, Meteren en Vuren.

Ook is er nog steeds grote behoefte aan:

Houdbaar voedsel zoals: conserven in blik, pasta en saus, crackers, bloem, rijst, olie (min. 2 maanden houdbaar)

Hygiëne artikelen zoals: tandpasta, tandenborstel, zeep, shampoo en maandverband.

Babyartikelen zoals: flesjes, melkpoeder, rompertjes en luiers.

Net zoals vorig jaar zal ook nu St. GAiN de kleding en overige spullen ophalen.

Misschien ken je GAiN van de noodhulp aan vluchtelingen in Lesbos of als de organisatie die projecten onder de Roma in Roemenië ondersteunt. GAiN verzorgt regelmatig een transport met hulpgoederen, waaronder kleding, naar verschillende projecten waar mensen die ondersteuning zo hard nodig hebben. Het is een Bijbelse opdracht om de 'naakten te kleden en de hongerigen te voeden'. Dat is dan ook een uitgangspunt van GAiN en dat doet ze graag samen met jou. GAiN brengt hulp die aankomt en hoop die blijft door de jarenlange contacten met partners ter plekke! (www.gainhelpt.nu)



Foto Marijn Fidder

Praktische info over de inzameling

Lever je kleding (schoenen, beddengoed en overige artikelen zoals hierboven beschreven zijn ook welkom) in op zaterdag 23 april bij één van de onderstaande adressen:

Herwijnen, fam. T. de Vries, Waaldijk 187 tussen 9.00-15.00 uur

Haaften, fam. S.B de Vries, Gendershof 35 tussen 9.00-15.00 uur

Meteren, fam. G.J. de Vries, Wilhelminastraat 8c tussen 9.00-15.00 uur

Vuren, Ger. Kerk Esdoornlaan 2 tussen 10.00-12.00 uur

Wil je meer weten over St. GAiN kijk dan eens op de website www.gainhelpt.nu

Heb je vragen over de actie, neem dan contact op met Anja de Vries: 06 29408794

Oud papier inleveren

Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

In de gedachte 'spaar ze allemaal', hoop ik in het vervullen van gastbeurten in de buurplaatsen het komende jaar een stuk verder te komen. In Heukelum, Hellouw, Brakel en GK Herwijnen ben ik inmiddels geweest. Asperen, Hervormd en Gereformeerd Vuren staan op de planning. Binnen de Protestantse Kerk mis ik dan nog Gereformeerd Asperen en Zuilichem. Dus als iemand nog een netwerk daarvoor heeft...



Een serieuze noot daarover. Vroeger was er in de toenmalige Hervormde Kerk sprake van ringbeurten. Het lijkt wel of men toen meer accepteerde dat gemeenten een verschillende kleur hadden, maar dat er wel het kerkelijk besef was van samen één kerk zijn. Nu dat niet meer vastgelegd is, is mijn indruk dat het bovenplaatselijk kerkgevoel ook steeds meer wegebt. Toch maar eens door de werkgemeenschap laten voorleggen aan de Synode of dat niet weer, rekening houdend met gevoelige kwesties, ten zeerste aanbevolen kan worden. "Heel de kerk en heel het volk" (Hoedemaker), is mij niet voor niets vroeger met de paplepel ingegoten.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkkerwijnen.nl

Zaterdag 2 april	09.00 tot 13.00 uur	Rommelmart
Zondag 3 april	20.00 uur	Follow Me Next
Maandag 4 april	19.15 uur	Follow Me (1 ^e en 2 ^e klassers)
Maandag 4 april	20.20 uur	Follow Me (3 ^e en 4 ^e klassers)
Woensdag 6 april	20.00 uur	Kring <i>Ik geloof, geloof ik (?)</i>
Dinsdag 19 april	10.15 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag 19 april	20.00 uur	Kring <i>Groeien in geloof</i>
Zaterdag 23 april	15.00 uur	Sluiting winterwerk
Zaterdag 23 april	09.00 tot 15.00 uur	Kledingactie GAI <i>n</i>

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 11 april 2022, **vóór 16.00 uur**, ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkkerwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

2 mei	voor 3 weken
23 mei	voor 3 weken
13 juni	voor 3 weken
4 juli	voor 8 weken
29 augustus	voor 3 weken



- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 3 weken
- REDACTIELEDEN** Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 842576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel
- KERKDIENT OP USB** Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl
- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00